



# Kerkklanken

Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, Maart – April 2017

## *Kruisdragen en navolgen*

*Wie zijn kruis niet draagt en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn (Lucas 14:17)*

Zou u graag willen dat u uw hele leven voor verdrukkingen bewaard zou worden? Ik denk dat velen nu zullen zeggen: 'Ja, als dat zou kunnen.' Werkelijk? Zou u altijd gevrijwaard willen zijn van ziekte, armoede, zorg, rouw, laster, vervolging? Hoe zou het woord: 'Ik heb u gekeurd in de smeltkroes der ellende' dan waar kunnen zijn? Wat zou de tekst die zegt: 'Wat zoon is er die de Vader niet kastijdt?' dan kunnen betekenen?

Jezus zei: 'Wie zijn kruis niet draagt en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn'.

Vormt u dan een uitzondering op die regel? O, verzet u niet tegen het lijden, want door dat te doen, zou u zich wel eens tegen God kunnen verzetten. Toen Petrus zijn zwaard trok, verzette hij zich zonder dat te beseffen tegen de verlossing. Als we ons verzetten tegen verdrukking of vervolging, dan strijden we misschien tegen ongekende zegeningen.

Verlangt u het leven van een prins te leiden? Begeer zo'n gevaarlijk lot niet, want hoe zouden dan de Schriften vervuld kunnen worden, die zeggen dat de discipel nimmer meerder is dan zijn Heere?

Uit: Door Genade Alleen, bijbels dagboek van Charles Haddon Spurgeon



## Kerkdiensten en collecten

5 maart	09:30	Ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Ds. R.R. Eisinga, Bergambacht	2. Project 10.27 - diaconaat via GZB
			3. Onderhoud gebouwen
8 maart	14.00	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en eredienst
<i>Biddag</i>	19.30	Ds. B.M. van den Bosch	2. Aan de uitgang: Onderhoudsfonds
12 maart	09:30	Ds. B.M. van den Bosch - <i>Vorbereiding H.A.</i>	1. HGJB
	18:30	Ds J. ter Maten, Kamerik	2. De Wingerd
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
19 maart	09:30	Ds. B.M. van den Bosch- <i>Bed. Heilig Avondmaal</i>	1. Kerk en eredienst
	18:30	Ds. B.M. van den Bosch - <i>Dankz. H. Avondmaal</i>	2. St. Woord & Daad
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
			Kelken Heilig Avondmaal: St. De Herberg
26 maart	09:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Ds. P. Baas, Houten	2. Diaconie
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
2 april	09:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Diaconie
	18:30	Ds. A.J. Sonneveld, Lopik	2. Plaatselijk Evangelisatie
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
9 april	09:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Ds. J.A.C. Olie, Genemuiden	2. IZB Project Nieuwegein
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
14 april	19.30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Diaconie
<i>Goede Vrijdag</i>			2. Bijstand pastoraat
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
16 april	09:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
<i>1e Paasdag</i>	18:30	Ds. C.J. Overeem, Zegveld	2. Diaconie
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
17 april	09:30	Paaszangdienst	1. St. ZOA
<i>2e Paasdag</i>			
23 april	09:30	Ds. L. Schaap, Nijkerk	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Ds. B.M. van den Bosch	2. St. De Hoop
			3. Uitgang: G.Z.B.
30 april	09:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Diaconie
	18:30	Ds. T.J. Korten, Lopikerkapel	2. Plaatselijk jeugdwerk
			3. Uitgang: G.Z.B.



## Verjaardagskalender

In de maanden maart en april hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken.

### 2 maart

Cor van Dijk  
Ijssellaan 6  
3744 NE Baarn

### 6 maart

Mevr. G. Pels-Hoogendoorn  
Strick van Linschotenstraat 68  
3461 EJ Linschoten

### 8 maart

Dhr. G. van Butselaar  
J. Barneveldstraat 23L  
3461 GA Linschoten

### 12 maart

Dhr. M. Pels  
Strick van Linschotenstraat 68  
3461 EJ Linschoten



### 18 maart

Mw. D.A. Schimmel-Lokhorst  
Nieuwe Zandweg 13  
3461 AG Linschoten

### 19 maart

Mevr. J. Ultee - Van Lunteren  
J. Barneveldstraat 21G  
3461 GA Linschoten

### 29 maart

Dhr. G. Apeldoorn  
Meidoornlaan 8  
3461 ET Linschoten

### 29 maart

Dhr. P. Hogendoorn  
Acacialaan 7  
3461 EM Linschoten

### 9 april

Mevr. J. Verboom - de Jong  
Veldzichtlaan 50  
3461 GW Linschoten

### 13 april

Mevr. J.M. Vroege - Verweij  
Veldzichtlaan 11  
3461 GT Linschoten

### 13 april

Mevr. G. Willig  
de Duikerhof 5  
3461 HR Linschoten

*Namens de lezers van de Kerkklanken hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag.*

*Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt.*



# Nieuws vanuit de kerkenraad



*Als kerkenraad zijn we dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed dat dit alles mag bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar. Vanuit het 'samen gemeente-zijn' willen we graag enkele actualiteiten met u delen.*

	<p><b>Winterseizoen</b></p> <p>We zijn binnen het Jeugdwerk op weg naar Pasen. Jeugdwerk, vorming en toerusting, catechisaties, velen zetten zich in om te kunnen groeien in geloof. We maken ook regelmatig gebruik van het jaarthema dat in het winterseizoen gebruikt wordt. Mooi dat we op deze wijze invulling mochten geven aan het samen gemeente-zijn.</p>
	<p><b>Kerkenraad</b></p> <p>In de januari vergadering is besloten om de samenstelling van het moderamen ongewijzigd te laten. Het moderamen dankt de kerkenraad voor het vertrouwen.</p> <p>Bij het schrijven van dit stukje is ook zojuist duidelijk geworden wat de gekozen broeders Giacomo van Hoven en Evert Pak hebben besloten. Na een intensieve week voor beiden mochten we vernemen van Giacomo van Hoven dat hij het ambt van ouderling mag aanvaarden. In de overtuiging dat Hij die roept, de Schepper van hemel en aarde, ook de hulp en kracht zal geven. Van broeder Evert Pak vernamen we dat hij niet de vrijmoedigheid heeft ontvangen om het ambt te aanvaarden. Ook dat besluit hebben we te respecteren. Wij wensen hem Gods zegen en leiding van de Heilige Geest toe in al het andere werk wat hij mag doen in Gods wijngaard.</p>
	<p><b>Ds. Kortleve en het ouderenpastoraat</b></p> <p>Ds. Kortleve heeft aangegeven per april 2017 zijn taken te willen beëindigen. Al vele jaren is ds. Kortleve actief in het ouderenpastoraat in onze gemeente. Van vele kanten horen we steeds weer dat hij een graag geziene gast is die na een goed gesprek ook het nodige 'huiswerk' achterlaat. Ds. Kortleve heeft aangegeven dat het reizen hem wat teveel begint te worden. Ondanks dat het nog geen april is, willen we via deze weg toch reeds onze dank uitspreken voor het vele bezoekwerk dat hij door de jaren heen mocht doen.</p>
	<p><b>Jeugdraad en jeugdwerker</b></p> <p>Kijkend naar de beleidsdoelstellingen voor wat betreft het jeugdwerk moeten we constateren dat e.e.a. op een aantal vlakken achterblijft. Dit ondanks al het werk dat week in week uit verzet wordt door de vele jeugdwerkers. We zoeken o.a. enige ondersteuning op gebied van catechese, het opzetten van jeugdpastoraat en toerusting van onze jeugdwerkleiders.</p>

	<p>Momenteel wordt vanuit de jeugdraad en kerkenraad gewerkt aan een profiel. We gaan op zoek naar een persoon die naast bovengenoemde zaken ook voor het ouderenpastoraat inzetbaar is. Hiermee kan ondanks het periodieke karakter van het jeugdwerk enige continuïteit gedurende het jaar geboden worden.</p>
	<p><b>Actie Kerkbalans 2017</b></p> <p>Bij de actie Kerkbalans zijn giften en toezeggingen ontvangen tot een bedrag van € 85.910. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar en omdat nog enkele toezeggingen ontbreken, lijkt het begrote bedrag van € 87.550 gehaald te kunnen worden.</p> <p>Heel hartelijk dank voor deze giften en toezeggingen. Het college van kerkrentmeesters dankt ook de vrijwilligers die de actie Kerkbalans hebben mogelijk gemaakt. We spreken de wens uit dat de actie mag zijn tot instandhouding van Gods Kerk in Linschoten.</p>
	<p><b>Kerk 2025</b></p> <p>Waar een woord is, is een weg. De kerk in 2025 is een proces waarin de Protestantse Kerk in Nederland op weg is naar de toekomst van de kerk. De structuur en organisatie van de PKN, waar ook onze kerk deel van uitmaakt, verandert. Dit heeft ook gevolgen voor de kerkorde, de regels waar we ons als kerk aan houden. Verschillende broeders uit de kerkenraad en ook onze predikant volgen deze ontwikkelingen van dichtbij. Ook de classis, de regio van onze kerk, verandert. Wilt u dit proces ook in gebed gedenken, opdat de kerk in geloof bestuurd mag worden?</p>

Namens de kerkenraad,  
Ard Nieuwenhuizen, *scriba*

Na ruim twee jaar van behandelingen, kuren en een aantal operaties mocht ik nu met dank aan GOD een heel goede uitslag ontvangen.

Wij willen ook u allen bedanken voor bezoeken, kaarten en vooral voor uw gebeden.

Maartje en Geurt Apeldoorn



## Collectemunten

Al jaren worden collectemunten verkocht, die gebruikt kunnen worden bij de collecten. Dat heeft voor U twee belangrijke voordelen: 1) het is niet nodig de hele week muntgeld te sparen, om voor de zondagse collecten te gebruiken en 2) u heeft een bewijs dat u kunt gebruiken om bij uw belastingaangifte de giftenaftrek te kunnen claimen. Inmiddels bestaan de collecten voor ongeveer 60 % uit deze plastic munten.

Vorig jaar hebben we het assortiment aangepast, er zijn groene munten met een waarde van € 0,75 in omloop gebracht en de oranje munten van € 0,25 zijn uit de verkoop genomen. Thans hebben we zakjes met 20 witte munten van € 1,25 (samen 25 eur), zakjes met 40 groene munten van € 0,75 (samen 30 eur) en zakjes met 50 blauwe munten van € 0,50 (samen 25 eur).

Deze munten worden nu verkocht op de eerste maandag van de maand van 20.30 tot 21.30, in de Wingerd door de heren Jansen en Oppelaar. We hebben gemerkt, dat deze tijden niet altijd passen of worden vergeten. en daarom hebben we besloten een tweede verkoopmoment per maand in te lassen op de derde donderdag van de maand van 20.00 tot 20.30 aansluitend op de clubtijden eveneens in de Wingerd. Dit zal dan zijn donderdag 16 maart, donderdag 20 april, donderdag 18 mei enz. Op maandag is een half uur dan ook voldoende.

We hopen dat daarmee een ieder beter in de gelegenheid is tijdig te munten te kopen hetzij op maandag of op donderdagavond. Buiten de aangegeven tijdstippen is er geen collectemuntenuitgave.

Betaling van de collectemunten dient plaats te vinden per bankoverschrijving op NL20 RABO 0336 3031 57 t.n.v. Hervormde Gemeente te Linschoten, hetzij vooruit, hetzij direct nadat de plastic munten zijn opgehaald.

## Jaarthema 'Vreemdelingschap'

In januari stond de jeugddienst die samen met JV NIEK was voorbereid, in het teken van het jaarthema. Het thema was 'Apart', n.a.v. de eerste brief van Petrus.

We hoorden dat het *apart* is als je gelooft (1 Petr 1: 1-2), dat het *apart* is hoe je leeft (1 Petr 2: 11-12), en ook wat je vertelt is *apart* (1 Petr 3: 13-15).

Na afloop van de dienst heeft ds Van den Bosch hierover doorgesproken met de jongelui tijdens de JV avond. Eenvoudig is het dus niet om als christen te leven in een niet-christelijke omgeving. Maar als we God kennen en Jezus volgen, dan staan we niet alleen. En we ontvangen ook veel dat anderen moeten missen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de invulling voor de periode maart en april. We denken hierbij aan het aspect 'vreemdeling als vluchteling'. Of dat lukt, en het hoe het er dan uit gaat zien, kunnen we pas later definitief melden.

Vooralsnog is 2 april gereserveerd voor een themadienst, met gelegenheid voor koffiedrinken en nabespreking. T.z.t. volgt hierover meer informatie via de Bazuin.

Op de volgende 2 pagina's is nog een artikel over het jaarthema opgenomen. Hierin komen de diverse aspecten van het jaarthema terug die in de afgelopen maanden uitgediept zijn.

Namens kerkenraad ds B.M. van den Bosch, Gert-Jan van Halum, Harrie in 't Veld  
Namens kringcommissie Arnoud Bosse



## Vreemdelingschap en hoop

(Een samenvatting van artikel van ds. J.A.W. Verhoeven, De Waarheidsvriend 2016-48/49/50)

*Vroeger ging het in de kerk om de oriëntatie op de 'nimmer eindigende eeuwigheid'. Het leven werd gezien als een voorbereiding daarop. Tegenwoordig hoor je daar niet meer over. Het thema van nu is: Hoe leven we in de navolging van Jezus?*

Prof. A. van de Beek schreef over deze verschuiving in de prediking en geloofsbeleving in het Nederlands Dagblad. Daarbij had hij ook gereformeerde-Bondsgemeenten op het oog. De eeuwigheid verdwijnt naar de achtergrond, het gaat vooral over deze tijd. Het risico is dat kerken leeglopen. Voor een leven op aarde heb je -wat generaliserend- geen God of kerk nodig. Hier kan hij een punt hebben. De eeuwigheid raakt uit het zicht.

Het burgerschap van een christen is in de hemel. Maar je kunt je afvragen of dat ons leven stempelt, onze keuzes bepaalt, onze gesprekken typeert en onze preken doorademt.

De sterke oriëntatie op het hier en nu wordt versterkt door de cultuur waarin we leven. We zijn eraan gewend geraakt dat elke behoefte onmiddellijk wordt vervuld. De prestatiedruk is hoog. Je moet vooruitkomen en geld verdienen. Reclames voeden onze begeerten. En het leven moet een sensatie zijn.

Dit levensgevoel is ook de kerk binnengedrongen. Het boek van Bruce Wilkinson *Het gebed van Jabes* is daar een voorbeeld van. Wie in God gelooft, zal doorbreken naar een gelukkig leven. Discipelschap kan dan een semi-christelijke variatie worden van de postmoderne zelfontplooiingsgedachte. Je promoot jezelf als een positief christen die meewerkt aan Gods plan.

Volgens *1 Petrus* zijn christenen vreemdelingen en bijwoners op de aarde. Het begon al met Abraham, en het beloofde land wordt in *Ex 6:3* het land van hun vreemdelingschap genoemd. In *Hebr 11* wordt dit verder uitgewerkt. Gelovigen zijn nomaden, pelgrims. Geen zwervers. Zwervers zoeken zonder iets te willen vinden, en zonder ergens aan te komen. Pelgrims zijn echter mensen onderweg, met een doel voor ogen: de stad die fundamenten heeft. Van de Beek wijst erop dat de hele Bijbel zindert van verlangen naar de beloofde toekomst, naar verlangen om bij Christus te zijn. Om Thuis te komen.



Vreemdelingschap is dus het verlangen naar de toekomst van God, waarin de zonde zal zijn uitgebannen. Dit besef is ons niet aangeboren. Vroeger niet, en nu niet. 'We zijn wedergeboren tot een levende hoop', schrijft Petrus, 'door de opstanding van Jezus Christus'. Verlangen naar de toekomst is verlangen naar de komende Christus. Dat verlangen wekt niemand anders in ons dan de Heilige Geest.

Is het waar dat wij het zó goed hebben, dat we er daarom minder mee bezig zijn? Dat bij lijden of verdriet, dit verlangen vanzelf terugkomt? Dat spreekt niet vanzelf. Er is wedergeboorte nodig om dit verlangen te leren kennen. Gekruisigd worden met Christus, en met Hem opgewekt worden in een nieuw leven. Hij wekt in ons het verlangen naar het vaderland. Natuurlijk is welvaart wel een factor, maar het is niet de eigenlijke oorzaak dat vreemdelingschap niet beleefd wordt. De kwestie is: Is Christus werkelijk realiteit voor ons?

Dat wil overigens niet zeggen dat we hier op aarde geen taak hebben. We mogen het leven hier niet verachten. Het is immers door onze Schepper gegeven. Wij delen het leven met alle mensen, gelovig of niet. Een christen vlucht niet uit de werkelijkheid. Wandelen in geloof voltrekt zich juist midden in de barre werkelijkheid. We gaan niet op in de wereld, maar leven er wel middenin.

Het is niet de ellende van deze wereld die ons tot vreemdelingen maakt, maar het zijn de beloften van God die ons doen uitzien naar Zijn toekomst. Er gaat een ongelooflijk nieuwe wereld voor ons open in de opgestane Heere. Dat vooruitzicht, waar de zonde én gebrokenheid verleden tijd is, wenkt. Het is een nu nog onzichtbare realiteit waar God geëerd wordt en alle dingen recht voor God zullen staan. Wie dat eenmaal heeft gezien, al is het maar een fractie ervan, die heeft nooit meer genoeg aan deze wereld.

Vreemdelingschap hangt ook samen met hoop. Hoop brengt vreemdelingschap voort. Door te luisteren naar de beloften van God, worden we vreemdelingen. De opstanding van Christus is de garantie en het allereerste begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er is hoop, voor de totale schepping. Zij zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. De schepping zucht nu, maar het is een hoopvol zuchten, als van een barende vrouw. Het nieuwe leven komt. Deze hoop gloeit door heel de Bijbel heen.

Deze verwachting van de toekomst van de Heere leeft te weinig in onze geloofsbeleving. Dan voelen we ons ook geen vreemdelingen. Maar als Christus ons niet werkelijk regeert, en ons leven niet stempelt, zijn we weerloos voor de invloeden van andere heren. Dan raken we aangepast aan het schema van deze wereld (1 Kor 7:31).

Augustinus schreef: 'Laat ons nu al een begin maken met de verhuizing naar waar wij allen terecht willen komen'. Vreemdelingschap wordt concreet in het afstand houden van de goden van de huidige tijd. Je doet niet mee in de verafgoding van de economie. Je raakt innerlijk vervreemd van de prestatiecultuur. Je ontmaskert de tijdgeest, die wil dat we ons levensproject in eigen hand nemen met zelfbeschikking en zelfontplooiing. De sportverdwaazing bekijken we met ogen van buitenstaanders. Kortom: een leven in de vreze des Heeren vertaalt zich in een sobere levensstijl.

Het is bepaald niet eenvoudig om zo in deze tijd te leven. Het maakt ons inderdaad vreemdelingen. In het NT staan de oproepen tot heiliging in het perspectief en de hoop van de toekomst. Onze handel en wandel staat in het licht van de komende Christus. Dat blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig te zijn. Jongeren merken dat bijvoorbeeld als ze uit de 'veilige' wereld van het christelijk lager en middelbaar onderwijs een algemene vervolgopleiding gaan doen in een grote stad. Of in het werkproces belanden, waar je soms de enige christen bent. We hebben elkaar dan ook nodig. De gemeente is een oefenplaats voor het leven als pelgrims. Alle oproepen van Paulus staan niet voor niets in het meervoud.

En toch leven we in de hoop. Het volgen van Jezus geeft namelijk hoop en de hoop beschaamt niet. Want de Geest, als onderpand van die toekomst, is ons al gegeven. In verdrukking en lijden wordt die hoop tot een bron van vreugde.







## Zendingencommissie

### Deelgenotenproject Hart4Rwanda



### Nieuws van Martin en Marleen 't Hart

Overweldigend! Wat hebben we veel lieve, hartelijke wensen, woorden en groeten gekregen. Via allerlei "kanalen" stroomde het binnen. Het maakte onze verjaardagen, Kerst en Oud en Nieuw tot feesten met een gouden randje. We zijn God zo dankbaar! We zijn 2 enorm gezegende mensen met zo'n grote kring van "familie" om ons heen. HARTelijk dank!!  
Martin en Marleen

Ook de verjaardagskaarten die wij als gemeente naar hen verstuurd hebben zijn ontvangen. Hier heeft Marleen haar verjaardagskaart in handen.



Op de facebookpagina 'Hart4Rwanda' en op de website van de GZB is de recentste blog 'Geen stroom en toch internet, hoe kan dat.....!?' te lezen. Deze blog gaat over het ICT-werk van Martin en hetgeen hij ermee bereikt heeft.

### Deurcollecte 2017



Met de zendingencommissie hebben we onderstaand project uitgekozen om in 2017 voor te gaan sparen. We willen hiervoor de deurcollectes van 2017 gebruiken. De data van de deurcollecte 2017 vinden plaats op de laatste zondag van de even maand.

### Mexico: Opvangcentrum voor verslaafden

Met hulp van de GZB is in 2009 in het zuiden van Mexico een christelijk afkickcentrum opgericht: Centro Shalom. In zes jaar tijd zijn hier meer dan 400 mannen afgekickt van hun verslaving en hebben zij een nieuwe kans gekregen.

Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico: het heeft een negatieve impact op vele gezinnen. Veel kinderen lopen trauma's op door verwaarlozing en mishandeling door hun ouders die alcoholverslaafd zijn. Meer dan de helft van het aantal verkeersdoden is aan alcohol gerelateerd.



Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. De kerk zag de nood en heeft daarom Centro Shalom opgericht, het eerste christelijke opvangcentrum voor verslaafden in het zuiden van Mexico.

De hulp die het centrum biedt is gebaseerd op bijbelse principes. Centro Shalom is een plek waar de liefde vertaald wordt in daden. Verslaafden krijgen een tweede kans. Centro Shalom is een plek van Hoop!

Jimmy: "Ik kom uit een gezin met veel huiselijk geweld. Mijn vader sloeg mijn moeder en ons. Ik was een lastig kind en moest op mijn zesde werken om geld te verdienen voor het gezin. Vanaf mijn 13de rookte ik wiet en begon ik te drinken, later kwam daar crack en cocaïne bij. Ik ben via via bij Centro Shalom gekomen. Mijn familie is blij dat ik hier zit en heeft hoop dat ik clean wordt. Het moeilijkste aan het afkickproces vond ik de pastorale gesprekken, waarin ik alles moest vertellen wat er in mijn leven gebeurd is. Ik hield altijd alles voor mijzelf en nu moet ik dat ineens gaan delen. Ik merk hier dat Gods liefde spreekt, niet alleen in woorden, maar ook in daden. Dat is een totaal andere ervaring dan de wereld waarin ik eerst in leefde."

Vanuit de GZB zijn Machiel en Erika Kommers bij het centrum betrokken: "Door het werk in Centro Shalom krijg je meer begrip voor deze mensen en waarom ze bepaalde verkeerde keuzes hebben gemaakt. We zien hier ook meer van de gebrokenheid van de schepping. Dit komt niet alleen door ons werk, maar ook door de grote kloof tussen arm en rijk in Mexico. Centro Shalom zorgt in eerste instantie ervoor dat mensen afkicken, maar daarnaast geven ze voorlichting en zorgen ervoor dat de kerken omzien naar deze mensen. Het mooie aan Centro Shalom is dat ze goede verslavingszorg geven, ze passen wetenschappelijke kennis toe op een christelijke basis."

Met uw bijdrage aan Centro Shalom kunt u voor veel verslaafden en hun families een groot verschil maken. Zij krijgen een nieuwe kans in hun leven. Ook komen zij in het centrum (opnieuw) in aanraking met het evangelie. Helpt u mee? Om een verslaafde een maand lang op de te vangen is € 500 nodig.

De eerste deurcollecte van 2017 voor dit project in Mexico vindt zondag 26 februari plaats.



## **GZB-dag op D.V. zaterdag 11 maart 2017 in Barneveld**

*Het Evangelie voor iedereen! Dat is het thema van de GZB-dag. Iedereen mag het geloven en iedereen hoort erbij.*

Ds. Paul Visser opent de dag vanuit een Bijbelgedeelte dat aansluit bij het thema. Esat Kica uit Kosovo vertelt hoe God op een bijzondere manier in zijn leven kwam en hij ontdekte dat het Evangelie ook voor hem is. Vladimir en Katerina uit Oezbekistan laten zien hoe zij in moeilijke omstandigheden het Evangelie delen. GZB-zendingswerkers Jorine van Dijk uit Duitsland en Elizabeth de Goeijen (pas terug uit Indonesië) zullen vertellen hoe zij het Evangelie delen, juist met mensen die het nog nooit hebben gehoord of door de kerk worden vergeten.

De GZB-dag wordt gehouden in de Midden Nederland Hallen in Barneveld en begint om 9.45 uur en is om 15.45 uur afgelopen. Tussendoor is er pauze en alle tijd voor keuzeprogramma's, de verkoop- en informatiemarkt en ontmoeting.

Voor meer informatie: [www.gzb.nl/gzb-dag](http://www.gzb.nl/gzb-dag)

**GZB-DAG**  
**D.V. 11 MAART 2017**  
**Het Evangelie voor iedereen!**

DE KERK BEGINT OPNIEM

Nieuwe locatie: Barneveld

**SPREKERS** ds. Paul Visser > Esat Kica, Kosovo > 'Vladimir en Katerina' uit Oezbekistan > Jorine van Dijk, Duitsland > Elizabeth de Goeijen

**EN VERDER...** Muzikale bijdrage van o.a. Martin Zonnenberg en Jaap Kramer > Vernieuwde kinderprogramma's > Kinderopvang > Keuzeprogramma's > Verkoopmarkt

**WAAR** Midden Nederland Hallen, Barneveld  
**TIJD** 9.45 uur tot 15.45 uur

**GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR WWW.GZB.NL**

gzb

## **Evaluatie 2016**

Ook in 2016 hebben we als Zendingscommissie weer veel georganiseerd. We proberen u actief mee te laten leven door de stukjes in de Kerkklanken, de Bazuin en op de website.

Om u een indruk te geven waar we onder andere mee bezig zijn geweest, zetten we de verschillende activiteiten en opbrengsten van 2016 op een rijtje.

### Opbrengsten in 2016:

- De inktpatronen hebben in 2016 € 69,80 opgebracht.
- De opbrengst van de dagboekjes was € 578,00 (52 stuks).
- De opbrengst van de zendingscollecten: Voorjaar: € 380,50  
Pinksteren: € 1850,00  
Zomer: € 431,94  
Najaar: € 463,95
- De Goedendoelenmarkt heeft € 2910,00 opgebracht.



Opbrengst deurcollecte 2016:

Febr	€ 348,51
Apr	€ 349,36
Juni	€ 344,44
Aug	€ 346,55
Okt	€ 344,43
Dec	€ 393,19
<b>Totaal</b>	<b>€ 2126,48</b>

Met vriendelijke groet van de zendingscommissie,

Contactpersonen: Teus Kok (voorzitter) tel. 419177, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, Cora Nap (penningmeester) tel. 785302.

## Thema-avond C.S. Lewis

Donderdag 9 maart D.V. belegt de kerkgeschiedeniskring een avond over C.S. Lewis (1898-1963). Iedereen die meer wil weten over deze overtuigde atheïst die later misschien wel de bekendste verdediger van het christelijk geloof is geworden, is welkom. Lewis noemde het christendom de vervulling van alle (andere) mythes. Hij was ervan overtuigd dat mensen geen christelijke boeken moeten schrijven maar dat christenen goede boeken moeten schrijven.

Zijn bekendste werken zijn *Brieven uit de hel* (1942) en de *Narniakronieken*. Kernwoorden in Lewis' werk zijn vreugde en verlangen. We bespreken inspirerende teksten van hem.

Welkom op 9 maart om 20.00 uur in De Wingerd! Als je tevoren aanmeldt, kunnen we de teksten toesturen die we bespreken.



**IK WEET NIET WAT  
DE TOEKOMST  
BRENGT, MAAR  
WEL WIE DE  
TOEKOMST  
BRENGT**





## Agenda

---

5 Maart	Koffiedrinken na de dienst	
6 Maart	Collectemunten uitgifte	20.30-21.00 uur
9 Maart	Thema avond geschiedeniskring	20.00 uur
11 Maart	GZB dag (Barneveld)	9.45 - 15.45 uur
14 Maart	Ouderenkring	10.00-11.30 uur
14 Maart	Gemeente Bijbelkring	20.00 uur
14 Maart	Vrouwenkring Rivka	20.00 uur
14 Maart	Ouderenkring	10.00-11.30 uur
15 Maart	Christenvrouw	19.45 uur
16 Maart	Collectemunten uitgifte	20.00-20.30 uur
22 Maart	Kerkenraadsvergadering	19.45 uur
26 Maart	Catechese 19+ (thema: de doop)	ca 20.15 uur
2 April	Themadienst met koffiedrinken na de dienst	
3 April	Collectemunten uitgifte	20.30-21.00 uur
4 April	Vrouwenkring Rivka	20.00 uur
12 April	Christenvrouw	19.45 uur
19 April	Kerkenraadsvergadering	19.45 uur
20 April	Collectemunten uitgifte	20.00-20.30 uur

---

### Vaste terugkerende activiteiten

---

Kinderkoor Emanuël	vanaf 5 jaar	maandag	16.45 tot 17.30 uur
Zondagsschool Samuel	vanaf 4 jaar, t/m groep 8	zondag	14.30 tot 15.30 uur
Meisjesclub Mirjam 1	groep 5 en 6	donderdag, even weken	18.45 tot 20.00 uur
Jongensclub David	groep 5 en 6	donderdag, even weken	18.45 tot 20.00 uur
Meisjesclub Mirjam 2	groep 7 en 8	donderdag, oneven weken	19.00 tot 20.15 uur
Jongensclub Daniël	groep 7 en 8	donderdag, oneven weken	19.00 tot 20.15 uur
Tienerclub Joy	klas 1 en 2 voortg onderwijs	vrijdag, oneven weken	19.30 tot 21.00 uur
Tienerclub Manna	klas 3 en 4 voortg onderwijs	vrijdag, oneven weken	19.30 tot 21.00 uur
Tienercatechese	12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.	maandag	19.00 tot 20.00 uur
Jongercatechese	16-18 jaar	maandag	20.30 tot 21.30 uur
Jeugdvereniging NIEK	16-25 jaar	zondag – om de week	vanaf ca 20.00 uur
Gebedskring	alle leeftijden	woensdag, oneven weken	19.30 tot 20.30 uur
Ouderenkoor	55 jaar en ouder	donderdag	20.00 tot 21.00 uur

---

*De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 30 april.  
Deze zal gelden voor de maanden mei t/m juni.  
Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 22 april  
(per mail: [fam.intveld@hetnet.nl](mailto:fam.intveld@hetnet.nl), of anders Schagen 2).*